



## Moden mor

Tine Olesen, 47 år, arkitekt og selvstændig. Indehaver af hjemmesiden mor40.dk og i gang med at skrive en bog om at blive mor, efter man er fyldt 40 år. Mor til en dreng på 5 år og en pige på 3 år.

AF SOPHIE RYTTER, JOURNALIST

*Hvad er det bedste ved at blive mor i en moden alder?*

- Det er fantastisk at få børn. Det er en gave og meget livsbekræftende.
  - jeg er mere moden og har flere erfaringer, så jeg er fuldt ud indstillet på at give mine børn den tid, de skal have. Jeg kender mine prioriteter og ved, hvor hurtigt tiden går. Før i tiden har jeg rejst meget og gjort, hvad jeg har haft lyst til. Det giver en stor ro, at jeg ikke har behov for at skulle realisere mig selv.
  - Når jeg bliver 60 år, er mine børn måske ved at flytte hjemmefra. Jeg vil indtil da være blevet holdt ajour med musik og ny teknologi, så børnene vil være med til at holde mig ung.
  - Der er også den fordel ved at være en lidt ældre mor, at begge mine forældre er pensionister, så børnene har nogle bedsteforældre, der har tid til dem.

*Hvad er det værste ved at blive mor i en moden alder?*

- Der er ikke noget, der er dårligt ved det. Jeg har lovet min søn at komme til hans 60-års fødselsdag, så jeg satses på at blive 102 år gammel.
  - jeg har ikke oplevet negative reaktioner fra folk, fordi jeg blev mor efter de 40. Det er lidt regionalt bestemt. I de større byer er det mere almindeligt at blive mor sent end i Udkantsdanmark.

*Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du fik børn?*

- Jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg var bare åben for, at det var noget, jeg gerne ville.
  - jeg har altid forestillet mig, at jeg skulle have børn, så da jeg havde mødt den rigtige mand, var det det, vi skulle.
  - jeg ville gerne have to børn, da jeg synes, det er vigtigt for børn at have søskende. Det er godt at have nogle at vokse op sammen med og også vigtigt, når vi nu er lidt ældre, at der er en søskende at snakke barndom og forældre med, så et barn ikke skal stå helt alene.
  - jeg fik børnene med halvandet års mellemrum, da jeg havde en personlig deadline på 45 år som fødende. Det var et helt bevidst valg og dejligt, at jeg kunne.

*Ville du ændre noget, hvis du kunne?*

- Jeg har gjort de ting i livet, jeg har valgt. Der er ikke noget, jeg fortryder.
  - Tingene er kommet til mig, når de skulle. Det ville jeg ikke ændre på, det er, som det er. Jeg vil hellere sige: nu er livet sådan her, hvad kan jeg få ud af det, hvad vil det give mig, hvad kan jeg give andre, hvad er det bedste ud fra den her situation?

